

Bijna jarig

Kaat zit voor haar hut.

‘Was het maar vast morgen,’ zegt ze.

‘Want dan ben ik jarig.’

En dan is mijn feestje.’

‘Waf!’ blaft Ko, haar hond.





‘Wat we gaan doen,
is nog **geheim**,’ zegt Kaat.
‘Maar het is heel leuk.
En weet je wie er komen?’

Ze steekt drie vingers op.
‘Mijn vriendje Bink.
Siem, mijn neefje.
En Liv uit mijn klas.’





Kaat is piraat.
Nou ja, geen echte.
Ze droomt er van piraat te zijn.
Net als haar opa.



In de kamer staat een foto van hem.
Met een **woeste** baard.
En een kras op zijn wang.
Dus Kaat weet het zeker:
opa was een piraat!



De vader van Kaat heet Gijs.
Vaak loopt hij op het strand.
Op zoek naar hout en netten.
En **alles** wat aan-spoelt.

Maar vandaag is hij niet op pad.
Zijn kar staat bij de schuur.
Er klinkt getimmer.



Wat Gijs maakt, mag Kaat niet weten.
'Pas als ik je roep,
mag je komen,' zei hij.

'Pffff!' Kaat zucht.

Ze kan écht niet meer wachten.
Daarom loopt ze naar de schuur.

'Pap, schiet je al op?'

De deur gaat open.

'Kom maar binnen,' lacht Gijs.



Op de tafel ligt een zwaard.
Kaat heeft er net zo een.
Ze ziet ook een zwarte hoed.
En een lang touw.



De hamer ligt er ook.
Maar wat Gijs heeft gemaakt,
ziet Kaat niet.



Ik weet wat voor feestje dit wordt!