



# De kaart

Het is vrijdag, na schooltijd.  
Tom en Mila lopen naar opa Bak.  
Hij is hun oppas, de leukste die er is.  
En vandaag is hij jarig.  
Ze willen aanbellen,  
maar de voordeur staat op een kier.  
In de gang fluistert Mila: 'Een, twee...'  
'Hoera!' roepen ze dan tegelijk.  
'Ha! Leuk dat jullie er zijn,' zegt opa.  
Hij krijgt een mok.  
'Voor opa' staat erop.  
'Dank je,' zegt opa blij. 'Ik ga zo taart snijden.  
Maar eerst moet ik wat anders doen.'  
Hij loopt naar het paard.  
Geen echt paard,  
maar een paard om op te gymmen.  
'Hoppa!' Handig doet hij kunstjes.  
Soms steunt hij op één hand. Dan weer op twee.  
Zijn benen zwaaien heen en weer.  
Ze raken bijna een lamp.

'Kijk uit!' waarschuwt Tom.  
Maar opa gaat rustig door.  
Zijn benen steken nu recht omhoog.  
Daarna springt hij lenig van het paard.  
'Zo, ook weer klaar,' lacht hij.  
'Ik wil niet stijf zijn morgen. Want ik ga een  
dagje uit.'



‘Waar gaat u heen?’ vraagt Mila.  
Opa laat een kaart zien. Met een luchtballon.  
‘Dit ga ik doen. We vertrekken hier in de buurt.’  
‘Wat spannend!’ zegt Tom.  
‘U gaat een ballonvaart maken.’  
Opa knikt. ‘Samen met mijn broer.’  
Hij draait de kaart om. Achterop staat:

*Van harte, Bert.*

*Zaterdag gaan we de lucht in.*

*Ik heb er zin in!*

*Guus*

‘Mee met een luchtballon,’ zegt Mila.  
‘Dat is leuk. Ik zie ze soms door de lucht zweven.  
Ik kom morgen kijken, hoor!’  
‘Ik ook,’ zegt Tom. ‘Ik wil wel eens zien hoe  
dat gaat.’

## Wie gaat er mee?

Als het zaterdag is, gaat Tom zijn fiets poetsen.  
Mila tekent met stoepkrijt.  
En papa knapt zijn oude auto op.  
'Alle roest moet eraf,' zegt hij. 'En de uitlaat is stuk.'  
Hij pakt oude doeken. En gereedschap.  
'Ik kan je wel helpen,' stelt Tom voor.  
'Ik heb tijd tot elf uur. Dan ga ik naar het weiland  
van boerin Kaat. Samen met Mila.'  
'Gaan jullie de koeien melken?' vraagt papa.  
Hij ligt half onder de auto.  
'Nee, joh!' Mila grinnikt.  
'Tom en ik gaan opa uitzwaaien.  
Hij gaat op reis met een luchtballon.'  
Net als ze het vertelt, komt opa eraan. Op zijn fiets.  
'Is er iets?' vraagt Mila.  
Want opa kijkt niet al te vrolijk.  
'Ja, er is zeker iets. Guus kan niet komen,' zegt opa.  
'Hij heeft het vliegtuig gemist.  
En mijn vriendin kan ook niet mee.'  
Tom fronst. 'Gaat u nu alleen?'



‘Nee, dat is niet leuk,’ zegt opa.

‘Dus... ik ga maar niet.’

Mila schrikt. Wat akelig voor opa.

Gisteren had hij nog zo’n zin in zijn tochtje.