

Je zult het niet geloven
maar mijn papa is een held
al krijgt hij altijd kippenvel
als je hem iets engs vertelt

Als hij iets voor me vastlijmt
zit zijn vinger vastgeplakt
als ik zeg: kijk, een spin, pap
roept hij mama, die hem pakt



Wanneer het zwembad koud is
zegt hij: ach, ga jij maar voor
en voordat hij erin stapt
ben ik vaak al uren door

Een middagje kwartetten
is voor hem echt favoriet
al zegt hij wel na ieder spel
dat hij me winnen liet



Ik vind het ook niet erg
wanneer hij weer eens iets vergeet
en als ik hem iets vraag
hij nooit het juiste antwoord weet

Ook heeft hij het vaak mis
als hij het weer voorspelt
en vergeet hij steeds het einde
als hij ons een mop vertelt

Mijn vader moet veel werken
en dat doet hij meestal thuis
dus neemt hij altijd mappen
vol papieren mee naar huis

Soms legt hij die papieren
even op de tafel klaar
maar als de deur dan opengaat
waait alles door elkaar





Laatst deed zijn computer niets
hij leek wel stuk te zijn
mijn papa zei: ik fiks het wel
ik krijg dat ding wel klein

Hij drukte op het toetsenbord:
control, alt en delete
maar de computer ging niet aan
hij reageerde totaal niet



Hij keek zelfs aan de achterkant
of hij een snoer zag hangen
en ging van zijn computermuis
de batterij vervangen

Hij zuchtte en hij steunde
drukte knopjes aan en uit
maar wat hij ook probeerde
het hielp allemaal geen fluit

Mijn mama zette koffie
en vroeg: lieverd, heb je zin?
het is al bijna klaar, schat
kom maar snel, dan schenk ik in

