



Noa's new life

36 abonnees



HOOFDSTUK 1

‘Hallo mensen, supertof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Noa en vandaag ga ik voor het eerst naar mijn nieuwe school.’

Ik richt mijn camera op de spiegel in mijn kamer en haal een hand door mijn kroeshaar, dat zoals altijd lekker alle kanten op pluist. Een zenuwachtig gevoel trekt door mijn buik. Hoe zullen mijn nieuwe klasgenoten zijn?

Toen Shannah vertelde dat we gingen verhuizen, omdat zij samen met tante Asha een lunchroom ging starten in een andere stad, stond ik niet bepaald te juichen. Op mijn oude school had ik massa’s vrienden en vriendinnen en ik kan me bijna niet voorstellen dat ik op mijn nieuwe school weer net zulke leuke klasgenoten zal krijgen.

Wat wel een groot voordeel is van de verhuizing: ons nieuwe huis heeft twee verdiepingen en een tuin en er zijn maar liefst vier kamers boven, zodat iedereen een plek heeft om z’n eigen ding te doen. Heel anders dan de flat waar we eerst woonden, waar Lucy altijd op de slaapkamer werkte en waar ik mijn kamer uit moest als er iemand bleef slapen. Hier hebben we genoeg plek voor mijn vrienden

om te komen logeren. Ik kijk nu al uit naar de meivakantie. Maar eerst maar eens kijken hoe mijn nieuwe klas is.

Ik richt mijn camera op mijn kledingkast en trek er een blouse met felgekleurde strepen uit, die ik vervolgens voor mijn borst houd.

‘Wat denken jullie? Is dit wat voor de eerste schooldag?’

Ik doe er een gek dansje bij.

‘Neuh, toch maar niet. Hahaha.’

Uiteindelijk kies ik voor een simpele spijkerbroek en een zwart T-shirt met de tekst *Creatives are the new athletes*. Met natuurlijk mijn felgroene sneakers eronder.

‘Zo, ik ben er klaar voor,’ zeg ik met een goedkeurende blik op mijn spiegel en ik zet de camera uit. De eerste take staat erop.

In de keuken ruikt het naar koffie. Shannah heeft al een kom muesli voor me klaargezet. Ik geef onze hond Pip een knuffel en schuif op het bankje aan tafel.

O, wacht, ik vergeet helemaal te filmen. Even opnieuw.

‘Goeeeeedemorgen, Shannah,’ roep ik, terwijl ik opnieuw de keuken in loop met mijn telefoon in mijn hand. Ze begint te lachen.

‘Goedemorgen Noa, ben je weer aan het filmen? Hier, een kop thee voor je,’ gaat ze verder, zonder mijn antwoord af te wachten.

Ik richt de camera op haar.

‘Dit is Shannah, mijn moeder. Ze maakt elke ochtend ontbijt voor me. En koffie met een cracker voor zichzelf. Anders wordt ze te dik, zegt ze.’

Shannah grijnst naar me, terwijl ze met haar bordje te-

genover me komt zitten. Haar donkere krullen veren op terwijl ze een hap van haar cracker neemt.

‘Shannah zorgt goed voor me, zoals je ziet,’ ga ik verder, terwijl ik inzoom op de muesli met banaan en sinaasappel. *‘Minimaal twee stuks fruit per dag,’* citeer ik haar. *‘O ja, voor wie dat nog niet weet: ik noem Shannah altijd bij haar voor-naam, anders zou het een beetje verwarrend zijn, want ik heb twee moe...’*

Net op dat moment komt ook Lucy de keuken binnen. Ik richt mijn camera op haar. Ze draagt een mintgroene zijden blouse met een mooie bijpassende ketting om haar hals en blinkende oorbellen in dezelfde kleur. Haar make-up is perfect afgestemd op de rest van haar outfit en haar donkerblonde haren vallen als een waaier over haar schouders. Niet gek dat zij ’s ochtends altijd de meeste tijd in de badkamer nodig heeft.

‘...ders,’ maak ik mijn zin af. *‘Goeeeeedemorgen, Lucy.’*

‘Ha, krullenbol. Heb je er zin in vandaag?’ Ze loopt naar het aanrecht om een kop koffie te pakken.

‘Gaat wel,’ mompel ik, terwijl ik mijn filmpje opsla. Ik wil er eigenlijk nog even niet aan denken.

‘Wel eten, hoor.’ Shannah wijst naar de kom met muesli en fruit die nog voor me staat.

Lusteloos roer ik met mijn lepel door de brij. Vandaag krijg ik echt geen hap door mijn keel.

‘Vind je het spannend?’ Lucy komt naast me zitten en legt haar arm om mijn schouders. Ik ruik haar zoete parfum.

Ik knik, niet in staat om iets te zeggen. Ik zie er inderdaad best wel tegen op om voor de tweede keer dit schooljaar in een nieuwe brugklas te moeten starten.