



INFERNUS

DOODVORST-  
EILAND

TROLMIR

DE SCHEMER-  
OCEAAN

MAP VAN ZERB

HAVIKSNEST

VOSTOVIE

DE ROODSPITS-  
BERGEN

HET IMMER-  
BLADBOS

DE SCHARLAKEN  
HEUVELS

WOLKENROEST

HET DIEPE WOOD

BLOEDSTEEN

HET DOMP-  
KLETSDRASLAND

SOLA

DOMPMOERAS

UMBRA

SCHROMPELWEB

ZOOIDORP

GULDENSPTS

FANTOS

DE STRENGELINGEN

TROGGELDAM

IGNUS

DE ELFENSTEDEN

DE SPREUKWOESTIJN

DE SCHEUR

RIVIER  
DE ZOOI

KLINGSTEDE

LIBRIS

ZILTHAVEN

PRIKKELDAM

DE GEHEIME ZEE

ZEESELANG

HET  
RADERRIJK

HET IS WEER TIJD... VOOR *DUNGEON RUNNERS*,  
ZOALS ALTIJD LIVE MET JULLIE PRESENTATORS:  
DIRK DE ORC EN JENNA DE REUS!



# 1

## DE HELDENTEST

Welkom terug, dungeon-fans! Nog maar een paar minuten, en dan gaat de epische actie van de *Dungeon Runners* Meesterdivisie weer van start! De teams gaan deze week de Armageddon Arena in voor de laatste krachtmeting van het seizoen. Als de Ultimabrigade hier de meeste punten weet te pakken, breekt het team records door de beker voor DE VIJFDE KEER OP RIJ TE WINNEN!





Maar zo simpel zal dat nog niet zijn, Dirk. Vergeet niet dat de Nachtbeesten op maar twee punten achterstand staan in het klassement! Als zij de dungeon het snelste door weten te komen, of als ze de kostbare schat vinden, zouden ze zomaar de winst weg kunnen kapen en de koppositie van Ultima overnemen.

Ik heb gehoord dat het een **VUURSPUWENDE HYDRA** zou zijn, Dirk. Maar zelf denk ik dat we de **REUZENWEEROLIFANT** van vorig jaar gaan terugzien. Dat was een gevecht dat niemand ooit zal vergeten!



Inderdaad, Jenna. En vergeet ook de twee waardevolle punten niet die een team kan pakken door de eindbaas van de dungeon te verslaan. Enig idee wat het deze keer voor monster is?



Dat was het zeker, Jenna. En het lijkt erop dat de strijd vandaag weer even nagelbijtend spannend wordt. Ik heb speciaal schoon ondergoed meegenomen, want je weet maar nooit. Hé, kijk! De teams komen eraan... Dit wordt héél spannend!



‘Zo spannend,’ fluisterde Kit. Hij was in de herberg vlak om de hoek van zijn huis om de uitzending daar op het supergrote kristalscherm te kijken. Op het scherm kon Kit de commentatoren van de Nationale Dungeonbond, Jenna de reus en Dirk de orc, voor de ruïnes van een kasteel zien staan – de locatie van de Dungeon Run van die avond.

De twee stonden in een kring van brandende fakkels. Jenna’s maliënkolder glinsterde in het licht, en Dirks felgroene huid glom. De teams konden nu elk ogenblik naar buiten komen, wuivend naar de fans. Dat vond Kit nog het leukst. Kon hij het scherm maar wat beter zien.

Bijna Kits hele straat had zich samen in de piepkleine ruimte geperst, en hij had nog maar net een petieterig plekje weten

te bemachtigen waar hij met zijn rug tegen de muur aan gedrukt kon staan. Kit was een dwouter, deels dwerg en deels kabouter, dus was hij veel kleiner dan iedereen om hem heen en nam hij gelukkig niet veel plek in. Verder was bijna iedereen in de herberg een troggel – lompe, trolachtig wezens.



Kit moest door een woud van laarzen en stoelpoten heen turen, maar hij kon bijna zien wat er gebeurde. O, was zijn familie maar rijk genoeg om een eigen kristal aan te schaffen, zodat hij *Dungeon Runners* thuis op zijn slaapkamer kon kijken.

‘Nikkik krik klikklak!’ klonk een hoog piepstemmetje vanuit een gat in de muur vlak naast hem. Toen Kit bukte, zag hij er een piepklein wezentje in staan, niet groter dan zijn hand en met een groene huid, puntoren en een mond vol scherpe tanden.



Het was Kliekoe, zijn vriend de kobrot.

‘Ja, helemaal mee eens,’ antwoordde Kit. ‘Ik hoop ook dat de Ultimabrigade wint. Ik ben aan het sparen voor een poster van Heer Stoerst. Die is vorig seizoen verkozen tot Meesterdivisiespeler van het jaar.’

Kit hield een hand uit zodat Kliekoe erop kon klimmen.

