



Elmer de kleurtjesolifant en zijn neefje Wilbur waren met een paar vogels aan het kletsen, toen een stem zei: ‘Neem me niet kwalijk, zou ik er alsjeblieft even langs mogen?’

Het was een grote, witte beer.
‘Maar natuurlijk,’ zei Elmer.

De beer liep snel verder. ‘Dank jullie wel,’ zei hij. ‘Nog een prettige dag allemaal.’