

'O, nee, Guus,' zei Koos.
'Zo te zien loop je met je hoofd
in een lager-dan-lage wolk!'

'Een lager-dan-lage wolk!?'
Guus schrok.

'Hoe vind ik ons langer-
dan-lange pad als ik een
lager-dan-lage wolk op
mijn hoofd heb?'

Op een keer trokken Guus, de groter-dan-grote
giraf en Koos, de kleiner-dan-kleine
giraf er samen op uit voor een langer-
dan-lange wandeling.

'Wat een mooie dag, hè!'
zei Koos.



‘Pas op, struikel niet over die lui-
dan-luie leeuwen,’ zei Koos.

‘Zet één reuzestap naar voren...
ja, NU!’



‘Nogmaals dank hoor,’ zei Guus
en ze deed precies wat Koos zei.

‘Ik zie nergens lui-
dan-luie leeuwen. Nu zie ik niets anders dan
GRIJZER GRIJS!’

Koos en Guus liepen verder.