



Voor Ben en Jack

Matthew Forsythe, Daphne Gauld, Iris Gauld, Billy Kiosoglou en Jo Taylor: bedankt!

www.lannoo.com

www.de-leukste-kinderboeken.com

Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en met interessante, exclusieve aanbiedingen.

© Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2022

ISBN 978 94 014 8224 0

D/2022/45/30

NUR 273

Oorspronkelijke titel: *The Little Wooden Robot and the Log Princess*

Oorspronkelijke uitgever: Holiday House Publishing, Inc., New York

Tekst en illustraties © Tom Gauld, 2021

Vertaling: Tjibbe Veldkamp

Vormgeving binnenwerk: Studio Lannoo

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De KLEINE HOUTEN
ROBOT
en de
BOOMSTAM PRINSES



Lannoo



Er waren eens een koning en koningin die met plezier regeerden over een prettig land, maar ze hadden geen kinderen.



Op een nacht ging de koning naar de koninklijke uitvinder, en de koningin ging naar een slimme, oude heks die in het bos woonde.

Ze vroegen beiden om hetzelfde: een kind.



De uitvinder ging meteen aan de slag. Ze gebruikte haar beste gereedschap en vernuftigste ontwerpen en ze bouwde een prachtige, ingewikkelde, kleine houten robot.





De heks nam een houtblok uit de mand bij de haard, gebruikte haar machtigste magie en wekte het hout tot leven. Het werd een volmaakte, kleine boomstam prinses.



De koning, de koningin, de prinses en de robot hielden meteen van elkaar.



De prinses was moedig en slim, maar ze had een geheim: zodra ze 's avonds in slaap viel, veranderde ze weer in een houtblok en dat bleef ze, tot ze werd gewekt met de toverspreuk 'Ontwaak, kleine boomstam, ontwaak'.

De kleine houten robot was dapper en vriendelijk. Zo vriendelijk zelfs dat hij een kevergezin in zijn mechaniek liet wonen, ook al kietelde dat soms.



Elke dag wekte de robot zijn boomstam zusje en ze speelden in het kasteel en de tuinen tot de zon onderging en ze moe waren.





Maar op een ochtend kwam er een rondreizend circus op bezoek, en de robot rende naar de binnenplaats zonder zijn zusje te wekken. Op de trap passeerde hij een dienstmeid die de kamer van de prinses ging opruimen.



Toen de dienstmeid het houtblok zag, zei ze: 'Hemeltje! Een simpel houtblok in het bed van de prinses! Het is een schande!' En ze gooide het uit het raam.

